

Schrijver tussen twee oorlogen.

Over het literaire erfgoed van dr. Arthur Broeckaert, door Dirck Surduacourt.

Arthur Marie Philomène Broeckaert wordt op 23 februari 1894 in Geraardsbergen geboren. Hij is het tweede kind van Gustave Broeckaert en Coralie Van den Bossche. De jonge Arthur groeit op in een welstellend middenstandsgezin. In Leuven studeert hij voor dokter. Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt kiest hij, ondanks de bedenkingen van zijn vader, resoluut voor de vervlaamste hogeschool in Gent. Een keuze die hem in moeilijkheden brengt. In de oorlog laat hij zich (mis-) leiden door de vlaamse zaak en het activisme. In 1922 studeert hij in Luik af als dokter-gynaecoloog.

Tussen de twee oorlogen schrijft Broeckaert proza. Zijn debuutroman *De Verrassingen van Stijn* verschijnt in 1925. *Roomdale's Jongelieden* in 1930, *Jan Palfijn* in 1936, *Gejaagd door de Stukas* in 1941 en *Pieter Antoon Paeme* in 1943. Zijn boek *Jan Palfijn* werd in 1937 bekroond met de Karel Barbierprijs. In 1940 verschijnt de succesvolle Duitse vertaling van dit boek onder de titel *Der Bader von Kortrijk*.

Broeckaert overlijdt in Geraardsbergen op 13 juni 1977. In deze beknopte literaire biografie gaat Dirck Surdiacourt in op het leven van de dokter, het publicatieproces van zijn boeken, en geeft hij een uitgebreid overzicht van de commentaren door de toenmalige recensenten.

Wens je een exemplaar te bemachtigen? Dat kan door in te tekenen via overschrijving op rekening BE91 7340 6080 6376 met vermelding van naam + Boek Broeckaert. Prijs: 24 euro (leden van Gerardimontium betalen 22 euro).

Het boek kan afgehaald worden gedurende de tentoonstelling in Musea Hunnegem vanaf 7 mei.

Wens je de boekvoorstelling en de opening van de tentoonstelling bij te wonen op **zondag 7 mei om 10u00**? Schrijf je dan in via info@gerardimontium.be.

